

## **Notulen algemene ledenvergadering VCORG 14 juni 2022**

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs op Reformatorische Grondslag te Dordrecht, gehouden op dinsdag 14 juni 2022 in de Julianakerk te Dordrecht.

### **1. Opening**

De heer G. Holster opent de vergadering door de aanwezigen welkom te heten.

Hij vraagt te zingen psalm 27: 1 en 3, leest Psalm 27, gaat voor in gebed en vraagt een zegen over deze avond.

#### *Openingswoord voorzitter*

Vanavond mogen we weer bij elkaar zijn na een tijd van wachten, om weer te mogen vergaderen zonder beperkingen. Coronamaatregelen lijken ver achter ons te liggen, al verdringen we dit uit onze gedachten, immers alles kan en mag weer. Tijdens deze lange periode van afwachten, hebben we ook met elkaar mogen verwachten, zoals de psalmdichter eindigt met vers 14: 'Wacht op den Heere, zijt sterk, en Hij zal uw hart versterken, ja, wacht op den Heere.'

Voor u ligt het verslag van het bestuur van het afgelopen jaar 2021. Onze directeur, de heer Van der Wulp, refereert in het openingswoord aan een uitspraak van de staatssecretaris: 'Wat is het bestaansrecht van onze scholen?' Als antwoord wordt geformuleerd door de staatssecretaris: 'Zolang de school doet wat de naam belooft, heb ik er geen moeite mee.' Daarom vanavond een korte terugblik op de namen van beide scholen en wat ze vandaag de dag voor ons hebben te zeggen.

Ds. J. Polyander was in 1611 hoogleraar aan de theologische faculteit te Leiden. Zijn werk en getuigenis was en is in onze tijd voor onze beide scholen nog zeer actueel. Het getuigenis van Christus, door Zijn Woord ons gegeven, om dat aan onze kinderen, die aan onze zorgen zijn toevertrouwd, te vertellen. Onze kinderen brengen naar de veilige haven van het heil door Christus aangebracht tot redding en behoud. De duivel ligt op de loer om juist ook in deze tijd de heilzame werking van Gods Woord in de praktijk van alle dag te verduisteren, terwijl juist de overheid de kerk en het evangelie voor onze scholen in bescherming hoort te nemen. Als je een start van een les meemaakt en je hoort de kinderen uit volle borst zingen en je ziet ze naar de bijbelvertelling luisteren, word je meegenomen naar de schat waar David van zingt in de gelezen psalm: 'Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heeren zou zien in het land der levenden' en ook 'De Heere is mijn Licht en mijn Heil voor wie zou ik vrezen'. Juist nu in deze tijd moet onze overheid staan voor vrijheid van geweten. Ze mag tolerant en verdraagzaam zijn volgens ds. Polyander, maar staat bij God de Almachtige in het krijt; het is namelijk niet onverschillig wat ze doet of laat.

Onze andere school is genoemd naar ds. J. Bogerman, de voorzitter van de synode van Dordrecht. Hij ging ons voor als hoogleraar door vrijmoedig te getuigen van Gods genade in Christus. Naast zijn zeer waardevolle vertaalwerk en inzet voor de Statenvertaling mocht hij ook getuigen en waarschuwen voor de gevaren van zijn tijd. Vooral in zijn gebed vinden we een herkennen voor het bewaren van onze missie: 'In vertrouwen bewaren en bouwen'. We mogen onze kinderen helpen bestand te zijn voor de verleidingen en gevaren van deze tijd. Dit moeten we koesteren als een pand ons toevertrouwd. Het bijzonder onderwijs, dat tot de dag van vandaag nog steeds bestaansrecht heeft, en ook in Dordrecht gezien mag worden als een groot voorrecht dat we dit nog hebben, daar waar we iedere dag onze kinderen de weg mogen wijzen naar het heil in Christus wat ons dan ook brengt bij de gelezen psalm.

Davidsonderdanen noemen hem het licht van Israël. Hij was inderdaad een brandend licht, maar David belijdt dat hij schijnt zoals de maan, met een geleend licht. God Zelf laat het licht op hem schijnen dat wordt teruggekaatst, immers Hij is mijn heil in Wie ik veilig ben en door Wie ik behouden zal worden. David geeft ons vanavond mee dat ons leven zwak is en broos, aan veel gevaar blootgesteld. Toch is God zijn kracht, wanneer God voor ons is wie zal tegen ons zijn? Vele vijanden toen en nu vallen ons aan. Ziekte, zorg, oorlog en verdrukking, soms dreigen we net als David eraan

onderdoor te gaan. Toch is er een grote troost. De duivel en onze vijanden kunnen ons niet schaden, omdat de Heere der legerscharen ons beschermt. Te wonen in Gods huis, op onze beide scholen met onze kinderen te zoeken wat we van de Heere hebben begeerd; Zijn boodschap tot behoud van ons leven en van onze kinderen. Wonen bij Hem om Zijn liefelijkheid te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel. David wist hier iets van, te wonen bij God onder Zijn vleugelen, daar konden de moeilijkheden hem niet vinden. Joas werd zes jaar verborgen in het Huis des Heeren en werd gespaard voor het zwaard en bewaard voor de kroon; Nehemia mocht zich in Zijn tempel verbergen als een veilige plaats. Toegepast op vanavond: de veiligheid voor ons ligt nu niet meer binnen de muren van de tempel, maar in de God van de tempel. Onze vreugde in de gemeenschap met Hem. Dit te zoeken tot tweemaal toe zegt David voor Zijn aangezicht en spoort ons aan dit te doen.

David erkent dat hij Gods mishagen had verdiend. Hij weet dat hij Zijn kastijdingen verdient, maar bidt en smeekt dat God hem niet van Zijn aanwezigheid zou verstoten. Immers als God ons verlaat hebben we smart op smart te vrezen. Vooral voor ons als schoolvereniging mag uit deze psalm naar voren komen 'Heere, leer mij Uw weg. Geef ons de betekenis van Uw handelen met ons te verstaan, opdat we ons niet zullen vergissen, maar op de rechte weg wandelen.' Soms wordt ons dat onmogelijk gemaakt door de wereld om ons heen, zo lijkt het. Valse getuigen zijn tegen David opgestaan. Hij zegt ook tot ons dat de Heere regeert en dat de vijanden hun doel niet zullen bereiken.

Onlangs hebben we de vergadering van ons samenwerkingsverband bezocht, de FPO Rijnmond. Ook daar werd wel duidelijk dat binnen het bijzonder onderwijs deze druk gevoeld wordt van buitenaf; teruglopend aantal van leerlingen en ondermijning van het gezag van Gods Getuigenis. Gelukkig mogen we elkaar vasthouden en wijzen op de laatste regels van deze psalm. Ook al worden we door vader en moeder verlaten, blijven we als wees achter, letterlijk en figuurlijk, dan weet David, maar de Heere zal mij aannemen. Hij geloofde dat hij het goede des Heeren zou zien in het land der levenden. Zo mogen we bidden voor onze kinderen en een levend voorbeeld zijn op onze scholen om deze onmisbare boodschap door te geven. Op aarde blijft het land der stervenden achter; straks in de hemel is het land der levenden. Laten we verwachten en wachten op de Heere in die kracht, door het geloof en door gebed en een ootmoedige onderworpenheid aan Zijn wil. Ja, wacht op den Heere. Wat u ook doet, verzuim niet ook vanavond nog om tot God te gaan met al uw vreugde en verdriet. Zij die de Heere verwachten, hebben alle reden om goede moed te hebben.

Na dit openingswoord zingen we Psalm 27 vers 7.

## **2. Notulen van de tussentijdse algemene ledenvergadering van 28 oktober 2021**

Er zijn geen vragen of opmerkingen over de notulen. De notulen worden vastgesteld en ondertekend.

## **3. Bestuursverslag 2021**

De penningmeester presenteert het bestuursverslag van 2021.

Er worden een aantal vragen gesteld over en n.a.v. het bestuursverslag.

*Bij huisvesting staat dat erover nagedacht wordt om op termijn naar één locatie te gaan als dat noodzakelijk is. Is er al een locatie in beeld?*

Het bestuur wil in 2027 zover zijn dat de mogelijkheden zijn verkend voor twee scholen in een gebouw. Daar is nog veel werk voor te verrichten. We hebben al een keer een aanbod gehad van de gemeente, maar dat was een oud gebouw. Hier zijn we niet op ingegaan. We hebben aangegeven dat we een nieuw schoolgebouw willen. Bij Arcade wordt hierover nagedacht en wordt het regelmatig aan de orde gesteld.

*Er wordt gevraagd of dit noodzakelijk is vanwege het teruglopende leerlingenaantal of dat het een andere achtergrond heeft?*

Dit heeft inderdaad vooral met het afnemende leerlingenaantal te maken, met name op de Bogermanschool. Het leerlingenaantal van de Polyanderschool blijft vrij stabiel. Wel is het gebouw van de Polyanderschool afgeschreven. We hebben nu ruim 500 leerlingen, volgens de prognose loopt dat de komende jaren terug naar 460. Daarnaast heeft het Wartburg, locatie Marnix, belangstelling voor het gebouw van de Bogermanschool.

*Heeft het teruglopende leerlingenaantal ook te maken met het feit dat 'onze' leerlingen kiezen voor de evangelische basisschool?*

De evangelische basisschool groeit niet. Elke school in Dordrecht heeft te maken met een teruglopend leerlingenaantal. Zoals ook bijna alle scholen binnen de FPO.

Het gebeurt wel steeds vaker dat ouders op de aanmeldingsavond aangeven dat ze ook op andere scholen gaan kijken. Soms wordt dan ook voor een andere school gekozen.

*Wat zijn daar dan de redenen voor?*

Dat heeft meestal te maken met de regels die er zijn, met name rondom kleding en gewoonten zoals die geformuleerd zijn in de schoolgids. Ouders begrijpen de regels wel, maar delen ze niet meer altijd.

*Het verzuimpercentage van de Peuterhof is hoog. Er wordt gevraagd naar de oorzaak daarvan.*  
Er is één pedagogisch medewerker langdurig ziek door long-covid.

*Als de NPO-gelden niet worden opgemaakt, moeten die dan worden terugbetaald?*

De penningmeester geeft aan dat dit niet aan de orde is.

*Wat kan er nog gedaan worden om de buffers versneld in te zetten t.b.v. het onderwijs?*

Opties zijn: kleinere klassen en extra ondersteunend personeel, maar dit wordt belemmerd door het personeelstekort. Daarnaast is er geïnvesteerd in middelen, zoals ICT, maar achteraf bleek dat dit niet van de NPO-gelden mocht.

De uitgaven moeten passen binnen de 'menukaart', zoals die voor de NPO-gelden is gemaakt. Nieuwe laptops passen daar niet in. En bijv. ook de herinrichting van het schoolplein niet.

*Wat betekent de financiële gezonde positie voor bijv. de vervanging van langdurig ziek personeel? Kunnen er externen worden ingehuurd?*

We zijn aangesloten bij Klaswijs, de vervangingspool. Ook zij hebben te maken met personeelstekort en kunnen daardoor niet altijd voorzien in onze vervangingsaanvragen.

Voor beide scholen hebben we vier dagen in de week een externe gymleerkracht. Dit wordt het komende jaar nog uitgebreid naar vijf dagen.

Voor Engels zijn er externe vakleerkrachten in de bovenbouw, voor een betere aansluiting met het voortgezet onderwijs. Maar daar krijgen we ook weer een aparte subsidie voor.

*Wie denkt er mee over waar de NPO-gelden nog aan besteed zouden kunnen worden, binnen de 'menukaart'?*

Alle geledingen die bij de school betrokken zijn, personeel, GMR, er is een oproep gedaan aan de ouders via de nieuwsbrief en ook binnen FPO wordt erover nagedacht.

**a. Goedkeuring bestuursverslag inclusief jaarrekening**

Het bestuursverslag 2021, inclusief de jaarrekening, wordt door de vergadering goedgekeurd en daarmee vastgesteld.

**b. Verlening decharge aan penningmeester en bestuur**

De vergadering verleent decharge aan penningmeester en bestuur.

**4. Verkiezing lid van het Toezichthoudend bestuur**

a. Dhr. B. Cornet (aftredend en niet herkiesbaar)

Kandidaten:

- Mevr. S.L.C. van Heusden-van der Sluijs
- Mevr. J.G. Lindner-Roza

b. Dhr. B.H. Dekker (aftredend en niet herkiesbaar)

Geen beschikbare kandidaten binnen de OGG. Het bestuur denkt na over hoe deze vacature ingevuld kan worden.

Dhr. Holster bedankt dhr. Cornet en dhr. Dekker voor alles wat zij voor de schoolvereniging hebben mogen doen.

**5. Rondvraag**

Er wordt een vraag gesteld over de BSO. *In de nieuwsbrief is aangegeven dat H30 bij voldoende aanmeldingen een nieuwe groep zal starten. Hoe verhoudt zich dat tot de verplichting van de school om buitenschoolse opvang aan te bieden?*

School is inderdaad verplicht om buitenschoolse opvang aan te bieden. Er is daarvoor een contract met gastouderopvang Korelon. Zij hebben aangegeven op dit moment niet in gastouders te kunnen voorzien. Daarmee heeft de school in principe wel aan haar plicht voldaan.

We wilden ouders graag verder helpen en zijn in gesprek gegaan met Bambino en het internaat of daar mogelijk buitenschoolse opvang gerealiseerd kon worden. Daar leek het in eerste instantie wel op, maar het internaat trok zich terug. Na verdere gesprekken met Bambino trok ook Bambino zich terug door financiële onmogelijkheden.

Door de formatie ligt dit nu stil. Na de zomervakantie zal hier verder over nagedacht worden.

*Verder wordt er gevraagd of er een mogelijkheid is om de bijlagen toe te voegen aan de uitnodiging in de mail in plaats van alleen op de website?*

Het bestuursverslag en de jaarrekening waren nog niet definitief bij het verzenden van de uitnodiging.

**6. Uitslag verkiezingen**

Er zijn 41 stemgerechtigde leden aanwezig. De verdeling van de stemmen is als volgt:

- mevr. S.L.C. van Heusden-van der Sluijs: 31 stemmen
- mevr. J.G. Lindner-Roza: 9 stemmen
- blanco: 1 stem

Mevr. Van Heusden-van der Sluijs aanvaardt haar verkiezing als lid van het toezichthoudend bestuur.

**7. Meditatief slotwoord en sluiting door prop. dhr. J.G. MacDaniel**

We lezen Johannes 17:9-21 en staan in het bijzonder stil bij vers 20 'En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen.'

Deze woorden maken onderdeel uit van het hogepriesterlijk gebed. De Heere Jezus heeft dit gebeden, voordat Hij als hogepriester op Golgotha zal sterven.

De Heere Jezus zegt met nadruk 'Ik bid'. Zijn bidden is niet beperkt tot dat moment. Hij bidt ook nu aan de rechterhand van de Vader in de hemel.

Voor wie bidt de Heere Jezus? Daar en toen en ook nu?

Voor degenen die de Vader Hem gegeven heeft. Daar zijn dat de discipelen geweest in de paaszaal, die bij Hem hoorden als Zijn volgelingen. Ook voor de vrouwen. Hij bidt voor alle ware gelovigen van alle tijden en plaatsen.

Luther zegt: voor degene die Zijn woord hebben aangenomen, Hem hebben lief gekregen, Hem aanhangen, vertrouwen dat zij in Zijn gebed begrepen zijn. Voor hen bidt Hij het hogepriesterlijk gebed. Dat doet Hij nu nog.

Bij Zijn bidden stelt Hij Zijn Vader Zijn offer voor ogen. Hij laat Zijn Vader zien dat het offer is volbracht. Zo pleit Hij daar.

Hij bidt ook voor degene die door hun woord in Mij zullen geloven. Dat ziet op de toekomst. Wie zijn dat dan?

Het boek Handelingen geeft vele voorbeelden. Maar het is niet alleen geschiedenis, ook tot op de dag van vandaag komen mensen tot geloof en bekering.

Onderzoek ook je eigen hart. Geldt dit door genade ook al voor jezelf? Dat je door hun woord tot geloof en bekering bent gekomen?

‘Door hun woord’. Wiens woord?

De apostelen die de boodschap van het evangelie hebben uitgedragen. Kerkvaders, reformatoren, nadere reformatoren, maar ook nu wereldwijd gaat het Woord door. De prediking is, ook tijdens corona, doorgegaan en zal blijven uitgaan tot het einde van de tijden.

Ook het Woord van wie je als kind gehoord hebt in het gezin waarin je opgegroeid bent. Eerst misschien nog onbewust, het werd gelezen en drong nog niet eens tot je door.

Het Woord van jufs en meesters op school. Als er verteld wordt uit de Bijbel en de boodschap van het Woord klinkt. Of in gesprekken.

Er zullen er ook nu zijn die zich nog een psalm of vertelling kunnen herinneren die je vroeger heeft geraakt. We kunnen niet genoeg waarderen dat we dit op onze scholen mogen hebben, dat is genade.

Door dat Woord dat op school, thuis en in de kerk klinkt, worden jongeren en ouderen ontdekt aan wie ze werkelijk zijn. Dat we zondaar voor God zijn. Dat we om genade leren vragen en Jezus liefkrijgen, dat we uit genade door Jezus met God verzoend worden.

Ook op dit moment bidt de Heere Jezus in de hemel voor degene die nog zullen gaan geloven, voor de kinderen op de scholen. Ook op het voortgezet onderwijs gaat dit door.

Misschien bidt Hij op dit moment ook wel voor u. Als je hoopt of verlangt naar zekerheid om het echt te weten. Hij bidt ook als ik biddeloos ben. Hij bidt voor bekeerden en voor mensen die nog tot bekering zullen komen. We hoeven en kunnen dit niet weten. Maar we weten wel dat Hij bidt.

We weten ook dat Hij zaad zal zien en het welbehagen zal door Zijn hand voortgaan. Hij heeft het volbracht. Hoe de duivel ook woedt, hij overwint niet.

Als de Heere Jezus bidt en pleit, zal er een gemeente zijn die zalig wordt. En zo zal er zijn een schare die niemand tellen kan, ook vanuit Dordrecht.

We zingen nog Psalm 43:3 en eindigen met gebed.